

Even voorstellen ...

Mijn naam is Julia Bobeldijk-Janssen en werk als militair bij het geneeskundig bataljon in Ermelo. Sinds 1988 werk ik bij de Landmacht.

Ik heb altijd een grote voorliefde gehad voor Schotse muziek. Ik kom uit een Limburgs dorpje dat door een Schots regiment is bevrijd in WO-2. Elk jaar kwam een schotse doedelzakband naar Limburg om de bevrijding te herdenken. Wat vond ik dit altijd prachtig om naar te luisteren.

Door mijn werk werd ik in 1991 in Den Haag geplaatst en daar hoorde ik plotseling een doedelzakspeler bij een kerk. Ik sprak hem in het Engels aan waarna hij vroeg of ik gewoon Nederlands wilde praten want zo goed was zijn Engels niet. Hij gaf aan dat hij bij een doedelzakband in Den Haag speelde en hij nodigde me uit om te komen kijken. Dat werd dus gelijk mijn lidmaatschap aan deze doedelzakband en daar heb ik dit instrument ook leren spelen. In 1996 ben ik naar Schotland gegaan om daar bij College of Piping 2 weken les te krijgen. Daar heb ik enorm veel geleerd.



In 2008 kwam ik in aanraking met Dutch Military Pipes & Drums die toen net opgericht waren. Deze band bestond uit militairen (oudgedienden en actief dienende). Daar heb ik me bij aangesloten en sindsdien speel ik dus bij de Dutch Military Pipes & Drums Falcon Guards. We zijn verbonden aan de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen en treden voornamelijk op bij activiteiten die met defensie te maken hebben: binnenkomst nieuwe rode baretten, veteranendagen, taptoe maar ook bij militaire huwelijken en ook bij militaire uitvaarten. Ik vertel hier graag meer over in het Veteranencafé van Harderwijk op 31 mei a.s.

Kapitein J.T.H. (Julia) Bobeldijk-Janssen
Hoofd Bureau Relatiebeheer
Verpleegkundige BSc 400 Geneeskundig Bataljon